

Dag lieve sloebertjes!

1 maart: Omdat de leiding het dit weekend heel druk had met de Quiz en de Kaas-en wijnavond is het vandaag geen chiro.

8 maart: Geef 8! De sloebers worden vandaag echte soldaten!

15 maart: Deze zondag gaan we terug naar de tijd van de kastelen en de lieve ridders en stoere jonkvrouwen! Van op de torens houden we de rappe rovers en de domme draken tegen! Gaan jullie mee op avontuur?

22 maart: We halen onze beste kookkunsten boven om met zijn allen iets lekker op tafel te toveren! Dat wordt smullen!

29 maart: Vandaag is het jammer genoeg voor de tweede keer deze maand familiezonntag. Op zaterdag 28 maart is het namelijk onze retrofuif waar jullie ouders zeker welkom zijn!

Veel knuffels van de leiding!
Charlotte, Stijn, Nelen en Katrien