

Oh nee jullie leiding is stout geweest deze maand! Ze zijn hun boekje vergeten uploaden!!! Gelukkig zijn wij er nog. Hier is hoe wij denken dat jullie maand eruit gaat zien.

Zondag 1: Vandaag eten we modder!!! Jippie! Breng zeker je beste lepel mee!

Het kan ook zijn dat het familiezonntag is vandaag check dus zeker het evenementenblaadje.

Zondag 2: Jullie hebben geluk! Vandaag kuisen we heel het hele lokaal en jullie mogen dat allemaal zelf doen!!! Breng zeker een spons mee.

Het kan ook zijn dat het familiezonntag is vandaag check dus zeker het evenementenblaadje.

Zondag 3: Vandaag spelen we het om ter zwaarste voorwerp spel!!! Breng een zo zwaar mogelijk voorwerp mee naar de Chiro!

Het kan ook zijn dat het familiezonntag is vandaag check dus zeker het evenementenblaadje.

Zondag 4: Vandaag scheren we jullie kaal.

Het kan ook zijn dat het familiezonntag is vandaag check dus zeker het evenementenblaadje.

Zondag 5 (als die er is): Vandaag drillen we de leiding omdat die hun boekje nog altijd niet hebben geüpload!!! JIPPIE!!!! Breng allemaal een 5-meter balk mee.

Het kan ook zijn dat het familiezonntag is vandaag check dus zeker het evenementenblaadje.

Zo wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als jullie leiding!

Groetjes

Wouter & Jef