



6 April

Op een mooie dag als deze vinden de bengels het belangrijk dat iedereen koekjes kan eten.

Daarom trekken ze met zen allen het dorp in om aan iedereen koekjes te verkopen.

13 April

Het grote feest der pasen nadert, de eieren zijn reeds verstoep. De bengels maken zich klaar om het dorp te doorkruisen. Kunnen de machtige bengels alle eieren terug vinden?

20 April

Deze maand heeft al veel avonturen met zich meegebracht. De bengels zijn uitgeput en blijven op deze familie zondag even lekker in hun bedje liggen

27 April

Het is zo ver. Na 50 mooie jaren is de tijd aangebroken om het grootste feest te geven dat de Chiro Der Broechemnaren ooit gezien heeft. Niet alleen vandaag maar het hele weekend lang. Op 25 april, als de avond valt, zal er ook een bonte avond zijn.

Tot dan liefste bengels

*Wij groeten u vanuit het verre rijk van Bengelandia
Koning Toon, Princes Maricke en Magiër Wannas*

