

Op kamp in...

Meeuwen-Gruitrode

20-30 juli





Inhoudsopgave

Op kamp gaan is.....	4
Welkom op onze boerderij!!!	5
Quanta Costa?.....	6
Sociale voordelen	7
Valiezen	8
Wie vertrekt wanneer?.....	9
Bezoekdag.....	10
Medisch team.....	11
Noodtelefoon	12
Post	13
Wegbeschrijving.....	14
Wie gaat er mee?	15
Kokjes	17
Hoe ziet een dag op de boerderij eruit?	18
Wat neem ik mee	19
Wat blijft er thuis?	21
Bestekzak	22
Chiro ecologie!	23
Slapen in een tent	24
Veilig op de fiets!.....	25
De VB's.....	26
Afdelingsboekjes	



MOOOEEEE!!!

Op kamp gaan is...



TOK TOK!!!

Tien dagen stinken en zo weinig mogelijk douchen.

Ochtend -en avondvlaggenroet met volle trots zingen.

Hete bliksem eten tot je erbij neervalt.



WOEF WOEF BLAF!!!

Blijten als je favoriete leiding stopt 🤦.

De nieuwe leiding met open armen ontvangen 🙌.

Volle borst zingen bij de zangstonden en tot rust komen bij

de bezinning 🙏.



OOOOOOIIIIIIINNNKKK!!!

Elkaar zwepen met de handdoek, auwch...

Om ter hoogste vlaggenmast maken voor je afdeling.

De belangrijkste strijd van het jaar beleven:
"KING OF THE CIRCLE".



Maar vooral hopen dat het dit jaar
toch langer duurt dan maar tien
kleine dagjes...



Welkom op onze boerderij!!!

Wij kijken er enorm naar uit om jullie te ontvangen bij José op de boerderij. Gaan jullie mee net zoals Marloes de poes elke dag in de velden lopen? Samen met Betsy en Boris de varkens ravotten in de modder? Kampen bouwen met Sammy de hond of coole dansjes maken met Rosie het konijn?

Het kan allemaal op het grote Chiro Broechem boerderij kamp! Zet je beste beentje voor, pak je knapzak mee dan zijn we met heel de bende weg naar het mooie

Meeuwen-Gruitrode!



Quanta Costa?

Die 7 of 10 plezierige dagen zijn helaas niet gratis...

Voor **150 Euro** beleven de leden een super megatof kamp!
De Sloebers en Bengels betalen **105 Euro** omdat zij minder lang op kamp zijn.

Wat zit er inbegrepen in deze prijs?

- Elke dag 3 overheerlijke verse maaltijden die bereid worden door ons professioneel kookteam
- Biologische zeep en tandpasta (die moet je zelf dus niet meenemen)
- Een voormiddag, namiddag en avond vol leuke activiteiten op het platteland
- Een OWBB (Onvergetelijk Waanzinnig Buitengewoon Boerenkamp)

Gelieve in te schrijven **VOOR 1 juni** via de website van Chiro Broechem/ Administratie/ Bivak EN over te schrijven naar de kamprekening

BE20 7370 5080 0256 met vermelding:

< Naam kind > + < afdeling >

Niet betaald = niet mee op kamp... 😞

PS: Sloebers mogen zich nog tot 1 juli inschrijven!



Sociale voordelen

Wist je dat je van het inschrijvingsgeld ook nog een deel kan terugkrijgen?

Ziekenfonds

Via onderstaande link kan u een formulier downloaden waarmee u een deel van het inschrijvingsgeld voor het kamp kan terugkrijgen via uw ziekenfonds. Op de bezoekdag (30 juli) kan u bij aankomst dit formulier laten ondertekenen en afstempelen door de groepsleiding. Om lange wachtrijen te voorkomen is het best dat u zelf al zo veel mogelijk gegevens invult.

Wij bieden dit document aan vanuit onze Chiro, maar een specifiek formulier van uw ziekenfonds geldt natuurlijk ook.

www.chirobroechem.be/bivak/

Belastingen

Voor kinderen tot 14 jaar kan je het kampgeld ook ingeven bij je belastingaangifte. Wij zorgen ervoor dat iedereen dit fiscaal attest eind april 2025 krijgt. Handig toch?!

Sociaal tarief:

Heb je recht op een sociaal tarief? Dan kan je ook voor het kamp hiervan gebruik maken. Voor meer info kan je terecht bij Marie of Tijs

Marie (04 70 86 17 28) of Tijs (04 79 57 34 10)



Valiezen

Breng jullie valiezen, veldbedjes en alles wat nodig is op de boerderij op **16 juli** tussen **18 en 20 uur** binnen. Bij gezinnen met meerdere kids mag je al de valiezen op de locatie van de jongste binnenbrengen:

- Aan de loods: Sloebers tot en met Goemmer
- Aan de lokalen: Rakwi tot en met Aspi



! Vergeet ook zeker niet je naam en een gekleurd lintje aan je koffer, veldbed, slaapzak en al je andere spullen te hangen zodat alles naar de juiste tenten kan worden gebracht!

Sloeber	roze
Bengel	paars
Speelclub	geel
Goemmers	wit
Rakwi	groen
Tito	rood
Keti	blauw
Aspi	oranje



Wie vertrekt wanneer?

Leiding en Aspiranten: **17 juli** (vertrekuur wordt later meegedeeld)

Speelclub - Goemmers - Rakwi - Tito: **20 juli** (8u aan het station van Lier)

Keti: **20 juli** (Aan de chirolokalen **met fiets**, het uur wordt door de leiding nog meegedeeld)

Sloebers - Bengels: **23 juli** (8u aan het station van Lier)

! Wees zeker op tijd, de trein wacht niet!

Vergeet ook zeker geen snackje, een volle drinkbus en goede stappers mee te nemen voor onderweg.



Bezoekdag

Na 7 of 10 dagen vol avontuur op de boerderij, is het tijd om de dieren gedag te zeggen en terug te keren naar het leven buiten de boerderijhekken.



Op 30 juli, vanaf 14 uur, nodigen we alle mama's, papa's, oma's, opa's en andere familieleden uit om jullie kleine boerenhelden op te halen en mee naar huis te nemen.

We sluiten onze boerderij officieel af om 16 uur, dus we vragen jullie om het laatste vreugdedansje op de boerderij niet te missen.

In de tussentijd kunnen jullie genieten van een hapje en een drankje in onze boerderijkantine, die bekend staat als het beste plekje op het platteland. En aan onze stoere boeren en boerinnen vragen we om een handje te helpen bij het afbreken van de tenten.

Vergeet niet om tussen de verloren voorwerpen te snuffelen!

Hoewel de aspiranten en leiding nog een dagje langer blijven, kijken ook zij uit naar bezoek.



Medisch team

Bij de varkens in de modder gevallen?



Gepikt door een kip?

Op een hooivork gaan staan?



Achtervolgd door de herdershond?

Geen paniek! Op onze boerderij hebben we wondermiddelen voor elk accidentje:

- ♥ Veel liefde van de leiding
- ♥ Kampervaring van onze VB
- ♥ Slimme raad van de kokjes
- ♥ Knuffels van vrienden en vriendinnen

Maar om toch zo veilig mogelijk te kunnen spelen op onze boerderij vragen we aandacht voor volgende zaken:

- ID + klevers ziekteverzekering niet vergeten
- Zorg dat alle allergieën, huidige ziekten en medicatie goed genoteerd zijn op de medische fiche van uw kind
- Last van luizen? Gelieve dit dan te melden aan de leiding en uw kind voor vertrek te behandelen
- Wij geven uw kind geen extra medicatie (naast hun eigen medicatie), enkel het hoognodige en mits toestemming van de ouders





Noodtelefoon

Op kamp willen we ten volle van elkaars gezelschap genieten, daarom vragen we aan de leden om geen gsm's of andere apparatuur mee te nemen.

Bij noodgevallen zijn we steeds bereikbaar via volgende nummers.

Groepsleiding



Tijs Slosse

Telefoon: 0479/57 34 10



Marie Smits

Telefoon: 0470/86 17 28

Volwassen Begeleiding

Jeroen Roekens

Telefoon: 0499/32 67 76

Hans Simon

Telefoon: 0485/30 74 04





Post



Wil je jouw Chirowiet
plezieren met een briefje van
het thuisfront?

Stuur jullie liefste groetjes dan
naar dit adres, en wij bezorgen
het aan jullie kapoen.

(Naam lid), (afdeling), Chiro Broechem

Tienderstraat 39

3670 Meeuwen-Gruitrode (Neerglabbeek)



Wegbeschrijving

Dit jaar trekken we naar Limburg en zetten we onze tenten op in het dorpje Neerglabbeek. Dit ligt zo'n 90 km van Broechem en is ongeveer 1 uur rijden.

Om het kampterrein te vinden geef je in de GPS het volgende adres in:

Tienderstraat 39

3670 MEEUWEN-GRUITRODE (Neerglabbeek)

Je kan ook de volgende coördinaten ingeven:

51°05'04.1"N en 5°36'59.0"E

Dit adres zal je brengen naar het huis van de boer. Om bij het kampterrein te komen, volg je de verdere wegaanwijzingen (pijlen naar ons kampterrein of leiding die de weg zal aanduiden).



Wie gaat er mee?

Natuurlijk gaan de boeren en boerinnen van de leiding dit jaar ook mee op kamp, wie gaat er anders voor jullie kuikentjes zorgen op het platteland? Mocht je de leidingsploeg toch willen bereiken kan je altijd eens proberen op onderstaande nummers.



Sloebers

- Lien Verellen 04 85 35 56 78
- Olivia Rombouts 04 91 88 10 62
- Hanne Vervoort 04 97 13 68 80
- Hanne Van der Heyden 04 96 39 84 48

Bengels

- Hannelore Sacré 04 94 65 74 88
- Joke Leenaerts 04 89 63 75 39
- Lore Spoelders 04 68 27 65 88
- Iemke Bogaerts 04 72 09 25 79

Speelclub

- Tijs Slosse 04 79 57 34 10
- Rienke Debie 04 94 42 73 94
- Wannas Debie 04 72 69 21 44
- Flore De Weerd 04 68 43 67 19



Goemmers

- Tuur Smits 04 77 81 27 22
- Trijn Slosse 04 70 27 89 95
- Janne Sels 04 70 80 46 62
- Joren Desmet 04 71 82 11 79
- Toon Meléndez-Calderon 04 73 44 05 37

Rakwi's

- Wouter Leenaerts 04 88 79 32 34
- Marie Smits 04 70 86 17 28
- Simon Verstraeten 04 95 47 59 17
- Margot Aerts 04 71 33 79 55
- Jade Salgado 04 68 30 25 84

Tito's

- Amraa Florus 04 68 46 03 32
- Kobe Vanhoutte 04 87 63 85 07
- Roos Notelteirs 04 70 65 81 57
- Cami Verhoeven 04 92 40 94 53
- Lars Onghena 04 68 25 55 07

Keti's

- Laura Bergmann 04 98 79 98 44
- Siebren Slaets 04 78 23 70 32
- Hanne van der Velden 04 77 86 48 74
- Samuel Verstraeten 04 97 66 42 01

Aspiranten

- Tijs Vets 04 71 39 65 48
- Ebba Roelandts 04 96 81 90 43
- Jo Slosse 04 74 68 73 05
- Wout Notelteirs 04 68 22 59 75



Kokjes

Welkom op de boerderij, waar het avontuur begint met het oogsten van het lekkerste eten! Het beste nieuws ooit is binnengekomen, want de kokjes gaan mee op Chirokamp!

Onze knorrende magen kunnen niet wachten om te genieten van de overheerlijke kookkunsten zodat we genoeg energie hebben om een hele dag te ravotten op het veld!



Dit is de koekploeg van het Chirokamp:

- Johan Adriaenssen
- Annelies Grimon
- Sofie Verbruggen
- Guy Bossaerts
- Bart Dierckx
- Dorine De Maeseneer
- Eva Verbruggen
- Bart Scheurweghs



Hoe ziet een dag op de boerderij eruit?

- 06u30:** De wekleiding staat op
- 07u00:** De rest van de leiding stopt met dromen
- 07u30:** De leden worden wakker gemaakt
- 08u00:** Formatie in chirokieren
- 08u15:** Ontbijten en afwassen
- 09u30:** Diensten uitvoeren (refter opruimen, ...) en omkleden
- 10u00:** De voormiddagactiviteiten gaan van start
- 12u00:** Middageten en afwassen
- 13u00:** Platte rust
- 14u15:** De namiddagactiviteiten gaan van start
- 15u30:** Vieruurtje
- 17u45:** Avondeten en afwassen
- 18u45:** Vrij kwartiertje
- 19u00:** Avondformatie
- 19u30:** Avondactiviteiten kunnen beginnen
- 20u00:** De sloebers en Bengels gaan schaapjes tellen
- 20u30:** De Speelclubbers en Goemmers gaan varkens tellen
- 21u00:** De Rakwi's gaan kippen tellen
- 21u30:** De Tito's gaan koeien tellen
- 22u00:** De Ket'i's gaan struisvogels tellen
- 22u30:** De Aspiranten gaan ezels tellen
- 22u45:** De leidingskring/vergadering begint
- 00u00:** De leiding gaat konijnen tellen



Wat neem ik mee?

Uniform (aandoen bij vertrek)

- Beige Short/Rok
- Rode Chiro T-shirt
- Chiro Trui/hemd

Kledij

- Kousen en voldoende ondergoed
- Speelkleden voor goed en slecht weer
- Stapschoenen en speelschoenen
- Regenkledij: laarzen en regenjas
- Zwemkledij (bandjes voor wie nodig!)

Slaapgerief

- Slaapzak of laken/deken
- Veldbed of luchtmatras
- Extra deken voor de koude nachten
- Pyjama/onesie
- Kussen met kussensloop
- Knuffel voor de donkere nachten
- Zaklamp om de nacht wat lichter te maken

Toiletgerief

- Kam/Borstel
- Handdoeken en washandjes
- Tandborstel + beker

Eetgerief

- Plastieken bord en diep bord
- Plastieken beker
- Kleine en grote lepel, mes en vork
- 4 keukenhanddoeken

Allerlei

- Identiteitskaart of kids ID
- Zakdoeken
- Schrijfgerief, briefpapier, omslagen, postzegels, ...
- Adressen van ouders, familieleden,... als je ze een brief wilt sturen
- Strips of leesboeken om je bezig te houden tijdens de platte rust
- Drinkbus
- Zonnemelk
- Muggenzalf
- Beetje zakgeld (voor postkaartjes en postzegels)
- Pet
- Rugzakje voor op dagtocht
- Je goed humeur
- Mooi weer ;)



Als je zeker wil zijn dat alles wat je meeneemt op kamp zeker terugkomt. **Schrijf je best overal je naam op of in** zodat de verloren spulletjes terug bij jou terecht komen. **Vooraf bij het uniform is dat belangrijk.**

Bestek ook zeker tekenen want dat speel je gemakkelijk kwijt!

Een extra handige tip voor DE KLEINSTEN:

Verpak de kleren per dag in een zakje zodat ze elke dag zeker proper ondergoed aandoen.

Handige tip VOOR IEDEREEN:

Merk je bagage met een lintje of kleurtje van je afdeling.

Toch iets kwijt?

Dan kan je het ophalen tot en met de knaldag (eind september). Ophalen kan op de Chirolokalen.



Wat blijft er thuis?

Op de vorige pagina hebben we alles overlopen wat je mee moet hebben. Alles samengeteld weegt je valies al heel veel. Er zijn een aantal dingen die je op kamp zeker niet nodig hebt en die je dus thuis kan laten:

- Ψ Je Gsm, laptop, PSP, Nintendo, muziekbox en alles wat daarop lijkt heb je niet nodig, want je zal toch geen tijd hebben om ze te gebruiken.
- Ψ We willen zeker nergens achter blijven hangen met een armband, ketting of ring. Dus alles van sierraden kan je zeker thuis laten.
- Ψ De hond, kat, oma, opa, mama, papa,... die kunnen spijtig genoeg niet mee op kamp. Maar die zullen zich thuis wel amuseren wanneer jij op kamp bent.
- Ψ Sigaretten (tabak), alcohol en drugs zijn niet welkom op ons kampterrein.
- Ψ Onze kokjes maken fantastisch lekker en veel eten. Dus zelf moet je geen snoep of eten meebrengen.
- Ψ Chique kleren gaan toch alleen kapot, dus laat deze ook maar thuis.
- Ψ Je slecht humeur moet je zeker thuislaten!

(!) LET OP: wie we betrappen met alcohol, sigaretten, drugs of wanneer we iemand dronken zien worden de ouders opgebeld!



Bestekzak

De kans is groot dat uw chirowiet na het chirokamp terug naar huis kwam met een kapot bord, gebroken tas of gewoon helemaal zonder bestek. We willen dat graag anders in de toekomst! Daarom lieten we leuke katoenen stropzakjes maken waar al dat gerief in past.



Als je vorig jaar al zo'n zakje kocht, vergeet dan zeker niet om dit opnieuw mee te geven. Indien je nog geen zakje hebt, kan je dit kopen voor **4 euro**.

Je geeft dan bij vertrek aan 1 kind van je gezin een envelopje mee met het ingesloten bedrag erop en de namen van je kinderen. De centjes worden op kamp door de VB's verzameld. De zakken worden dan voorzien van een naam alvorens ze aan hun nieuwe eigenaar worden overhandigd.

We beseffen dat we niemand kunnen verplichten, daarom vragen we om zelf een stropzakje te voorzien met de naam van je kind op als je deze kost niet kan of wenst te maken.



Chiro ecologie!

Tijdens het Chiro kamp verkennen we de prachtige natuur om ons heen en leren we het belang van ecologie en duurzaamheid, zodat we deze schatten kunnen behouden voor toekomstige generaties.

Zo streven we ernaar om tijdens het kamp zo min mogelijk impact op het milieu te hebben door bewust om te gaan met water, energie en afval...

- ψ Op ons geweldige Chiro kamp maken we gebruik van **ecologische shampoo, zeep en tandpasta!** Deze speciale producten zijn niet alleen goed voor ons, maar ook voor de natuur om ons heen. Zo voelen we ons fris en dragen we ons steentje bij aan een groenere wereld!
- ψ Weet je dat we op het kamp **geen plastic flessen** gebruiken? We drinken gewoon lekker **kraanwater!** Laten we samen plastic afval verminderen en onze dorst lessen met kraanwater, dat net zo goed is en beter voor het milieu.
- ψ De koks op ons kamp zijn echte helden! Soms verrassen ze ons met heerlijke **vegetarische maaltijden**. Het is fantastisch om te genieten van lekker eten en tegelijkertijd goed te doen voor de dieren en de natuur. Eten was nog nooit zo leuk én milieuvriendelijk!



Slapen in een tent

Op kamp gaan zonder tenten is als een zwembad zonder glijbanen, SAAI dus!! In tenten slapen hoort er helemaal bij. Jullie slapen natuurlijk niet elke dag in een tent en daarom zijn hier enkele tips om in een tent te slapen als een roosje!

Om te beginnen slapen we niet graag op de grond, daarom neem je best een veldbed mee om droog te liggen, en niet op de koude grond.. Brr

Om het zeker niet koud te hebben slapen we in een dikke warme slaapzak met misschien zelfs nog een extra dekentje!



Zonder koplussen krijgen we nekpijn en stomme dromen, dus vergeet dat ook niet!

Moest je veel last hebben van je rug, dan kan je altijd een extra matje meenemen voor boven op je veldbed!

Veilig op de fiets!

Beste boeren en boerinnen, ook dit jaar gaan de oudste weer met de fiets op kamp. Ziehier wat je zeker niet mag vergeten!

Julie fiets moet alvast helemaal in orde zijn!

Helm (i.p.v. een hoed)



Fluovest



Reserveband &
plakgerief



Voorlicht



Achterlicht



De VB's

Dit jaar zijn wij de 2 nieuwe VB's voor Chiro Broechem en wij gaan ook mee op kamp. Een spannend moment voor ons want het is al heel wat jaren geleden dat wij nog mee zijn geweest. Toen als leiding nu in onze nieuwe rol. Wij kijken er in elke geval al enorm naar uit.

Vanwege werk en thuis situaties hebben wij dit jaar beslist om het kamp onder ons twee wat te verdelen. Hans gaat het eerste deel van het kamp mee, dan hebben wij twee dagen dat wij met 2 zijn en Jeroen neemt het laatste deel van het kamp voor zijn rekening. Zo is er altijd een VB aanwezig.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze leidingsploeg voor een fantastisch kamp gaan zorgen. We zijn erbij om hen te ondersteunen waar nodig bij bv Tenten controleren, leiding helpen, vragen beantwoorden, naar dokter of de apotheker rijden, problemen helpen oplossen, genieten, sjauwelen, foto's trekken van zoveel mogelijk schone momenten, postbode spelen, ...

Ouders met vragen mogen ons steeds contacteren voor, tijdens en na het kamp

We hebben er zin in!!!!

VB Jeroen : 0499 32 67 76

VB Hans : 0485 30 74 04



Welke sloeber heeft er zin om mee op reis te gaan naar het oude Egypte?

Hopelijk jullie allemaal! Het wordt geweldig fantastisch leuk. Gaan jullie deze hitte aankunnen? Gaan jullie mee de verloren schat zoeken? Wij kijken er al naar uit!

Wat mogen jullie zeker niet vergeten?

- Jullie Egypte-outfit (mummie, Cleopatra, ...)
- Een wit laken dat kapot mag
- Zaklamp
- Een warm dekentje voor de koude nachten
- Knuffel
- Kleren die heel vuil mogen worden

Enkele tips:

- Doe je stapschoenen aan bij vertrek
- Een veldbed is warmer en droger dan een luchtmatras
- Schrijf je naam op alles, ook je bestek
- Als je kind graag brieven schrijft, schrijf de adressen dan al op de enveloppe of op etiketten. Dat is makkelijker.
- We raden aan om per dag een zakje met kleren en ondergoed te maken
- Foto van het gezin, familie, huisdier, ...



Groetjes Olivia, Hanne, Hanne en Lien

Beste Bengel Ruimtevaarders

*Er is wat gebeurd, er is wat aan de hand?
we zijn het noorden kwijt, en zitten vast ver weg
van ons chirokamp!
Komen jullie mee op ruimtereis?*



Wat heb je allemaal nodig in het heelal?

- Ruimte vermomming (verkleedpak)
- Kleren die zo vuil mogen worden dat je ze liefst achterlaat in het universum!
- Trekkers ultrusting met goede stapschoenen, drinkbus en een pet of hoed.
Een extra dekentje en je liefste knuffel voor de koude nachten.
- Je goed humeur.

Nog een aantal tips voor jullie de reis aanvatten:

- Schrijf op al je kleren je naam
- Als je post wilt versturen naar de aarde schrijf de adressen dan al op de enveloppe of op een sticker.
- Maak voor elke dag een zakje kleren, zo heb je elke dag iets propers aan
Neem een linnenzak mee voor je vuile was
- Neem Pampers mee moest je ze gebruiken



*Wij zijn al vertrokken! komen jullie mee?
Groetjes Hannelore, Iemke, Joke en Lore*

Goedenavond dames en heren,

Welkom op het speelclubs eurovisiesongfestival. Vandaag gaan zij hun zangtalent laten zien en Joost Klein helemaal naar huis zingen. Dus beste speelclubbers warm jullie stemmen al maar op. Bij zo'n wedstrijd heb je vanalles nodig dus sommen wij het hieronder even op.

- Je beste eurovisiesong outfit
- Kleren die vuil mogen worden
- Een zaklamp
- Een dekentje voor de kouden nachten zodat we zeker niet verkouden geraken
- Je beste en mooiste stem

EURO♥VISION

SONG CONTEST

Op 23 juli verwachten wij jullie op het podium in Meeuwen-Guirtrode.

Tot dan!

Jury Rienke, jury Tijs, jury Wannas en jury Flore





Beste Goemmers,

Welkom in Hawaiï, na dagenlang varen zijn we eindelijk aangekomen in het Paradijs! Het is Tijd om echt Te chillen, Te relaxen en Te genieTen van het zalige weer, de zee, het sTrand, lekkere cockTails, palmbomen en hangmaTTen. We kunnen naTuurlijk ook de naTuur in Trekken op zoek naar Tropische vogels en olifanTen... . Niks moet, alles mag!

DIT MAG JE NIET VERGETEN MEE TE NEMEN NAAR HAWAÏ:

- **Jouw favoriete tropische outfit**
- **Kleren die extreem vuil mogen worden**
- **Een strandhanddoek**
- **Het goei weer**

Zijn jullie klaar voor de ultieme reis van 2024?

Hopelijk wel! Zonnige groetjes

Tuur, Toon, Janne, Trijn en Joren



Allerbeste **rakwi's!**

Jullie worden deze zomer opgeroepen om samen met Gru een missie te volbrengen! Die zal ons leiden tot in Meeuwen-Gruitrode, een oersaai dorpje dat jullie eens dringend wat interessanter moeten gaan maken! Of er banana's zullen zijn, zullen jullie daar moeten ontdekken, maar jullie mogen het volgende zeker niet vergeten:

- jullie mooiste **MINIONS**-outfit
- kleren die vuil mogen worden en waarschijnlijk niet meer proper geraken
- een wc-rol
- jullie knotsgekke, goeie humeur
- versiering voor in de tent

Tot dan!!!

Gru, Margo, Edith, Agnes en Vector ;))



MINIONS

KUNG FU TITO'S



Nihauw Tito's! Dit kamp zakken we af naar China van PO. Jullie trekken door de vredesvallei naar de jadetempel (neerglabbeek). Waar jullie volharde kung fu meesters zullen worden. Wie weet is je Jin & Yang in perfecte balans en maak je kans om de drakenkrijger te worden. Hiervoor zijn volgende objecten wel essentieel :



- Kung fu panda outfit
- Helemaal inorde fiets (+ plakgriep en extra band)
- Helm + fluo vestje
- Om ter heetste peper
- Kleren die vuil mogen worden
- haarkleur / tondeus als dit mag van je ouders
- sandalen (teenslippers!)
- witte sokken
- je goed humeur

任何在主題日手上畫出星星的人都會在遊戲中獲得優勢。如果你們告訴對方這件事，你們將被禁止進入中國。被警告！



KETI

Geachte bandieten, begin jullie dagen al maar
tetellen want het is weer tijd voor het
hoogtepunt van het jaar!

Wat neem je mee:

gevangenisoutfit

kleren die vuil mogen worden

Fiets die volledig in orde is +

fluovest +helm + plakgerief

Tot int gevang!

groeten Hanne, samüel,

siebren en laura





Te land ter zee en in de lucht!

Dag aspiranten, haal uwen innerlijke githobie|al maar naar boven want welle gaan de allergreifste zeepkistenrace van heel de wereld doen! Blijven jullie uit de handen van Luk Alloo en de wegpolitie en ontwijken jullie alle flitspalen met jullie opgevoerde zeepkisten? We zullen zien!!!!!!!!!!!!



Wat mogen jullie zeeeeeekeer niet vergeten????

- Goed humeur en 't zonneke
- Slaapzak, matje, gamel (en misschien tent*)
- Fiets (bij voorkeur ne Ludo) en fiets-fix-gerief en al de rest dat ge vindt in uwe werkbak thuis
- Kleren die belachelijk smerrig moge worre!!!!
 - Jullie innerlijke Max Verstappen
 - 1 afgeprinte babyfoto van jezelf
- Kleren die belachelijk nat moge worre!!!!
- Alles wat ge denkt dat plezant zou zen



Grutjes van elle Slossieke, EBBAAA, Jwoedie en Vets



*tent wordt later nog gecommuniceerd.

Hé beste ouder,

Voel je de traantjes al opkomen bij het idee dat de kids vertrekken?
Of zijn de eerste feest- & reisplannen gemaakt?

In beide gevallen staat de moekes & vakes crew voor jullie paraat!
Sinds 2016 organiseren wij de avond van vertrek een BBQ voor alle liefhebbers!
Gun jezelf een avond vol lekker eten & gezelligheid na al die inpakstress,
en schuif mee aan bij onze grote Bye-Bye-Que!

PS, Ook kleine thuisblijvers zijn uiteraard welkom!



20/07/24 | 18u00

Volw. €7 | Kind €4

Breng jij je eigen vlees/vis/vegi mee? Dan doen wij de rest!

Inschrijven





TOT OP KAMP!!!

© IB