

2 Mei



BALLEN, BALLEN EN NOG
EENS BALLEN!!!!



9 Mei

Expeditie Rakwinson, kan jij
als laatste op het eiland
blijven?

Seg ken jij niet die
Rakwiploeg, die vrolijke
bende babbelaars? Die
niet wachten op goed
weer om te spelen elke
keer en te brullen als
een beer!

16 Mei

De Olympische Spelen gaan
dit jaar gelukkig door! Wil jij
nog graag een plaatsje
bemachtigen op het Belgisch
vliegtuig naar Tokio deze
zomer? Kom dan zeker naar
de Chiro, de plaatsjes zijn
beperkt!!!!

23 Mei

Altijd al eens gevraagd hoe
het voelt om leiding te zijn?
Awel, kom dan vandaag zeker
eens piepen...
(ps: Misschien kan je al een
leuke opdracht verzinnen...?)

30 Mei

Vandaag is het
jammer genoeg
familiezondag 😞

Fleurige Lentegroetjes,

Tybo de Cacao, Jef de BFF, Simke de Simsalabim, Hannelore de Looptverloren en Charlotte Deprot